

Bart Broekman

Verdieping geeft Groei

Veertien meditaties voor gebruik in de huiskring
of voor de persoonlijke stille tijd



Bart Broekman

Verdieping geeft Groei

Veertien meditaties voor gebruik in de huiskring
of voor de persoonlijke stille tijd

Bart Broekman

Verdieping geeft Groei

Veertien meditaties voor gebruik in de huiskring of voor de persoonlijke stille tijd

© 2009, 4^e ongewijzigde druk (2011)

(met toestemming van uitgeverij Voorhoeve te Kampen)

CC•Excellence Postbus 660, 9200 AR Drachten

Internet: www.cc-excellence.nl

Omslagontwerp en binnenwerk: CC Excellence

Illustraties: Theo Wiersema

ISBN 978-90-814658-1-6

NUR 707

Niets uit deze uitgave mag worden vereenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, recording or any other – except for brief quotations in printed reviews, without the prior written permission of the publisher.

INHOUD

Inleiding 7

1. Verdiepen en groeien doe je samen 8

2. Eerst verdiepen dan groeien 11

3. Verdiepen is je tot het uiterste inspannen 14 8

4. Verdiepen is diep buigen voor God 17

5. Geen verdieping en groei zonder stevige voeding 20

6. God geeft de groei en wij werken met hem mee 23

7. Bouwen op het fundament met kostbare stenen 26

8. Verdieping vraagt om bidden zonder ophouden 30

9. Verdrukking leidt tot verdieping en groei 33

10. Groeien in genade 36

11. Groeien door te snoeien 40

12. Het Woord geeft verdieping 43

13. Het Woord geeft groei 47

14. Groeien in kwaliteit en kwantiteit 51

Een persoonlijke handreiking voor de stille tijd 55

Over de auteur... 58

[VERDIEPING GEEFT GROEI]

INLEIDING

In dit boekje zijn veertien meditaties opgenomen die zijn geschreven rondom het thema 'Verdieping geeft Groei'. De overdenkingen zijn bedoeld als opening voor een kringbijeenkomst en een hulpmiddel om het gesprek over elkaars persoonlijk leven op een dieper niveau te brengen. Aan het eind van elke meditatie staan verdiepvragen. Deze vragen zijn bijzonder geschikt voor bespreking in de kleine groep.

Uit de praktijk blijkt dat het ook regelmatig wordt gebruikt voor de persoonlijke stille tijd. Als extra hulpmiddel is daarom achter in het boek een persoonlijke handreiking opgenomen. Hiermee wordt je stap voor stap geholpen in het toepassen van de Bijbelse groeiprincipes die in deze meditaties worden besproken.

Het centrale thema van de overdenkingen is 'groei'. Groeien is voor een christen een belangrijk streven, maar het heeft ook consequenties. Groeien betekent namelijk ook snoeien, keuzes maken en je inspannen.

In de meditaties komt tot uiting dat geestelijke groei is verbonden met het kennen van Christus, het lezen van de Bijbel, vriendschap met medegelovigen en het open staan voor het werk van de Heilige Geest. Voor de meeste gelovigen zal dit niet onbekend zijn. Toch vinden velen het moeilijk hier in de praktijk voldoende aandacht aan te schenken.

De meditaties zijn geschreven als een aansporing om ons eigen leven eerlijk te onderzoeken en zijn tevens een inspiratiebron om te groeien in ons geestelijk leven.

Ik wens je bij het lezen en het overdenken Gods rijke zegen toe!

Bart Broekman
Drachten, 2009

[MEDITATIE DRIE]

VERDIEPEN IS JE TOT HET UITERSTE INSPANNEN

Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharing van uw hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. (1 Tessalonicenzen 1:2-3; NBG)

Lezen: 1 Tessalonicenzen 1:1-10

De gemeente in Tessalonica was een dynamische gemeente. De kerk was aan het begin van de eerste eeuw een voorbeeld geworden voor veel gelovigen in en buiten de provincies van Macedonië en Achaje (1:8). Vol bewondering spraken de mensen over deze gemeente, waar de Here krachtig werkzaam was.

Hier vond groei plaats, zowel in de diepte als in de breedte. De groei kwam van God. Maar dat ging niet zonder inspanning. We lezen in onze tekst over de aanwezigheid in de gemeente van geloof, hoop en liefde. Maar is je ook opgevallen dat de werkwoorden die ervoor staan, getuigen van een grote inzet van de gemeente? Luister maar eens wat Paulus daarover schrijft. Hij heeft het over: het *werk* van hun geloof, de *inspanning* van hun liefde en de *volharding* van hun hoop.

Volharding: voortdurend alert zijn

Veel kerken zouden wel zo willen zijn als de gemeente in Tessalonica. Een kerk die bol staat van geloof, hoop en liefde. Maar kerk-zijn naar Bijbels voorbeeld komt je niet aanwaaien, daar moet je echt wat voor doen. God bewerkstelligt de groei, maar onze inspanning blijft hard nodig.

In hoofdstuk 2 hebben we gelezen hoe we ons moeten verdiepen in de Here Jezus om ons geloof brandende te houden. En in hoofdstuk 1 hebben we erbij stilgestaan hoe we ons gezamenlijk moeten inspannen om de liefde te laten groeien. Precies

zo is het met de hoop. Hopen op God, Hem verwachten, is niet een passieve bezigheid. Het is een voortdurende alertheid op wat God gaat doen. Onze tekst noemt dat volharding.

De gemeenteleden van Tessalonica wisten wat volharden inhield. Dat hadden ze geleerd van hun voorganger, de apostel Paulus. Hij was een harde werker, die zich tot het uiterste had ingespannen om het Evangelie te verkondigen. *“Ondanks de mishandelingen en beledigingen (...) vonden we in vertrouwen op onze God de moed u bekend te maken met zijn evangelie. Daarvoor hebben we ons tot het uiterste ingespannen”* (2:2). *“U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we dag en nacht hebben gewerkt (...)”* (2:9). *“Wij bidden dag en nacht met volle overgave (...)”* (3:10).

Het gevaar van genoegzaamheid

De titel van dit boekje maakt duidelijk dat er geen groei plaatsvindt zonder verdieping. Maar er gaat zelfs nog wat aan vooraf: zonder inspanning is er ook geen verdieping. In een gemeente die wordt gezegend met groei, zoals het geval was in de gemeente van Tessalonica, kan het gevaar ontstaan dat men tevreden raakt met de situatie en genoegzaam wordt. "Ik span me toch in? Ik bid tot God, ik lees mijn Bijbel, ik ga zondags naar de kerk, ik heb een taak in de gemeente, ik geef mijn tienden. Ik doe toch mijn best? En moet je eens zien, God zegent het ook nog!"

Paulus onderkent het gevaar van genoegzaamheid in dit soort situaties en spoort ons daarom aan om ons nog meer in te spannen.

“Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan dat nog veel meer te doen” (4:1). *“Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven (...). U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië, maar, broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen (...)”* (4:9-10).

Vermenigvuldiging van geloof, hoop en liefde

Met andere woorden: wees niet tevreden met middelmatigheid. Laat je niet verleiden tot een 'zesjescultuur'. Ook in het geestelijk leven mogen we niet tevreden zijn met een (ruime) voldoende. God vraagt het beste van ons. En doen wij ons best... dan

doet God de rest. Hij zal onze inspanningen vermenigvuldigen. Dat is ook wat Paulus ons toewent in 3:12: *“Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.”*

Zullen we ons daarop toeleggen: meer geloof, meer hoop en nog meer liefde? Zoiets gaat niet vanzelf. We moeten elkaar voortdurend daartoe aansporen. Maar als we blijven volharden, dan mogen we ook uitzien naar Gods rijke zegen. Als we daarom bidden: *“Kom Heer, stort uw zegen over ons uit”*, dan bidden we tegelijkertijd de woorden: *“Hier ben ik Heer, ik geef alles wat ik heb!”*

Durf jij dat aan?

Verdiepingsvragen

- ♣ Als we willen groeien, kunnen we niet rustig achterover leunen en afwachten wat God gaat doen. Dat lijkt erg vroom, maar dat is het niet. Het is onze verantwoordelijkheid dat we ons tot het uiterste inspannen om geloof, hoop en liefde de ruimte te geven in ons leven. Hoe doe jij dat? Waaruit blijken jouw inspanningen?

- ♣ Heb je het idee dat je alles hebt gegeven wat je hebt? Kun je spreken van ‘overgave’ in je leven? Kun je volharden? Ben je in staat om te handelen in de gezindheid van Jezus, ook als het je tegenzit of als iets je tegenstaat? Durf jij te bidden: *“Hier ben ik Heer, ik geef alles wat ik heb”*?

Gebed

Hier ben ik Heer, ik geef alles wat ik heb. Ik wil me tot het uiterste inspannen voor U, maar ik besef tegelijkertijd dat U het door mij heen moet doen. Geef mij het inzicht om niet tevreden te zijn met wat ik heb en geef mij de kracht om U het beste te geven. Amen.

Verdieping geeft Groei

De korte en krachtige overdenkingen over geestelijke groei, spreken tot de verbeelding. Op een doordringende en bewogen wijze weet de schrijver aan te sluiten bij de belevingswereld van veel gelovigen. Velen kennen het verlangen om te groeien in het geloof, maar voelen zich in het dagelijkse leven vaak te kort schieten.

Dit boekje moedigt u aan om niet op te geven. Daar is wel een flinke dosis zelfonderzoek voor nodig. Maar wie daar voor open staat krijgt met deze veertien meditaties voldoende handreikingen om geestelijk te groeien.

De meditaties zijn geen oppervlakkige bespiegelingen. De woorden reiken tot diep in het hart en moedigen aan om het Woord te overdenken en het praktisch relevant te maken voor het persoonlijk geestelijk leven.

CC•Excellence - Coaching, Advies en Opleiding
Postbus 660
9200 AR Drachten

www.excellence-opleiding.nl
www.excellence-coaching.nl
www.huiskringen.nl



CC•Excellence
Coaching & Consultancy

CC•Excellence
Opleiding & Training